

KERKBALANS 2025



- bijdrage gemeenteleden
- opbrengst uit bezittingen



- bestedingen pastoraat
- lasten kerkelijke gebouwen
- overige lasten
- bijdragen aan andere organen
- kerkdiensten
catechese/gemeentewerk



Gerrie en Wim van de Beek

De vraag van de kerk

Elk jaar weer dezelfde vraag om geld voor de kerk. Telkens weer opnieuw even nadenken, waarom iets geven voor het kerkenwerk en alles er omheen? Voor onszelf vinden wij de voortgang van het evangelie heel belangrijk. Dus concreet: woordverkondiging, pastoraal werk, jeugdwerk, ouderenwerk, verenigingsleven, catechisatie etc.

Samen kerk-zijn betekent samen bezig zijn en samen de schouders er onder zetten, in afhankelijkheid van onze Heere God, dus ook financieel. Wij zijn dankbaar voor de mogelijkheden die er zijn om het evangelie te verspreiden en voor onderlinge toerusting. Elke dag ziet de Heere God naar ons om in Zijn Zoon, daarom mogen wij ook elk jaar ons antwoord geven op de vraag van onze kerk.

Hartelijke groet,

Gerrie en Wim van de Beek



KERKBALANS 2025

Wijkgemeente Dorpskerk

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Hij valt weer bij u op de mat: niet de blauwe envelop, maar de jaarlijks terugkerende vraag om financiële ondersteuning van de gemeente. Uiteindelijk met geen ander doel dan dat het werk in de gemeente van Christus door kan gaan. Mag de gemeente op uw gulle gift rekenen?

www.hervormdwezep.nl

Adres wijkraad van kerkrentmeesters

Dick Overweg
Callunastraat 16, 8091 VT Wezep

Bankrekeningnummer:

NL50RABO0373732589
NL78RABO0373732570

E-mailadres:

hdoverweg@gmail.com



Ds. G.H. Vlijm

Hoeveel moet je nu geven voor Gods Koninkrijk? Misschien zit u, zit jij hier wel mee. In Israël hoefde je maar 10% aan 'belasting' te betalen, zodat niemand tekort kwam. Dat is bij ons wel even iets anders...

De Heere Jezus is bij de tempel en ziet een weduwe. Hij heeft zojuist gesproken over de Schriftgeleerden die leven door wat vele weduwen geven. Ze profiteren van hen. Jezus laat ons een weduwe zien die twee hele kleine muntjes gaf, zeg maar zo'n 20/30 cent. Toch geeft zij meer dan alle anderen, zegt Hij. Zij geeft alles. Meer heeft ze niet. Geen overvloed van enkele duizenden op de spaarrekening. Moest ze dat doen? God had bevolen dat er aan de weduwen gedacht zou worden en dat ze geen honger hoefden te lijden. De stam van Levi ontving 10% (11 stammen gaven 10%) en had genoeg om ook uit te delen aan behoeftigen. Zo goed had de Heere het geregeld (Dt 14: 29).

Waarom noemt de Heere Jezus dit dan? Hij geeft aan dat de Schriftgeleerden wel veel kunnen geven, maar daar ten diepste niet op een eerlijke manier aan komen.

Ten koste van arme(re)n. Dat stinkt. Ook bij God. De Heere Jezus ziet die weduwe, die niets behoefde te geven. Ze geeft. Alles.

Wij kunnen niets geven vanuit onszelf. Wij zijn altijd op onszelf gericht, van huis uit. Zo zijn we dat gewend, maar dat kan anders worden. Totaal nieuw! Door Hem, die werkelijk ALLES gaf. Zijn heerlijkheid opgaf om voor ons de Weg te worden tot de Vader. Die Naam mag en moet verkondigd worden. Hoeveel is dat u, is dat jou waard?! Hoeveel van uw overvloed? Of mag het ook 'pijn' doen, zodat je jezelf soms het een en ander moet ontzeggen, omdat je het aan de Heere geeft?!

“Zo zijn we dat gewend,
maar dat kan anders worden.

'Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor U kniel!' Dan staat Hij centraal en beheert Hij uw en jouw rekening, toch?!

Uw ds. G.H. Vlijm



Dick
Overweg

Middels deze brief willen wij weer uw aandacht vragen voor de Actie Kerk Balans. Samenkomen in onze Dorpskerk lijkt vanzelfsprekend maar niets is minder waar.

Door uw ruimhartige gaven en het vele en enorm gewaardeerde vrijwilligerswerk, is het iedere jaar weer opnieuw mogelijk geweest, ons kerkelijke leven in stand te houden. Maar de stijgende kosten van het levensonderhoud worden gevoeld binnen onze gezinnen en huishoudens. Ook onze gemeente ontkomt niet aan deze ontwikkeling. Het in stand houden van de erediensten, het onderhoud van onze gebouwen en het organiseren van kerkelijke activiteiten kunnen ook in 2025 niet zonder uw steun.

We willen dit jaar uw specifieke aandacht vragen voor het volgende : Vanuit de gemeente komt naar voren dat er veel behoefte is aan meer pastoraat, dan dat er op dit moment geboden kan worden. Om deze extra bijstand te kunnen bieden zijn uw liefdegaven hard nodig. Hoe belangrijk is het, om nog meer mensen binnen onze gemeente te kunnen ondersteunen met de woorden van Matheus 25 in gedachten: Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.

Wanneer de bijdrage vanuit de Actie kerkbalans ongeveer tien procent hoger is dan vorig jaar kan het afnemende ledenaantal gecompenseerd worden en is het tevens beter mogelijk om meer pastorale hulp in te zetten.

Wij hopen met Gods zegen en uw bijdrage ook in 2025 het vele werk binnen de gemeente te kunnen blijven verrichten. Bij voorbaat onze dank.

Hartelijke groet,

Namens de Kerkrentmeesters
van de Dorpskerk

H. D. Overweg

**Geef vandaag voor
de kerk van morgen**

Kijkend naar alles wat er in de wereld gebeurt, geeft een groot besef hoe gezegend we zijn, dat we in vrijheid nog elke zondag naar Gods Huis mogen gaan. Voor veel christenen is dit geen vanzelfsprekendheid.

Wat mooi is het, dat een ieder zijn/haar steentje in Gods Koninkrijk mag bijdragen. Op de kansel, in het vrijwilligerswerk, maar ook financieel, naar zijn/haar vermogen. Door onze bijdrage mogen we bijdragen aan de toekomst van de kerk hier op aarde.

Helpt u ook mee?

Gerriët Statema